

## Klubbens historie

### Klubbens historie omkring 1930.

#### Ved Gert Flensberg.

Omkring 1930 var rosporten i fremgang, også i Faaborg. I 1927 blev bådeparken udvidet til 6 både ved køb af en 2-åres inrigger, som får navnet A.N. til ære for formanden postassistent Aage Nielsen, som var formand fra 1923 til 1935. På billedet ses A.N. blive døbt af borgmester, konsul Johannes Petersen.



Allerede i 1929 udvides igen med en 2-åres og en 4-åres langtursbåd for i alt 1832 kr. 2-åres båden blev døbt F.S. af formanden til ære for hovedsponsoren Faaborg Sparekasse, og 4-åres båden blev døbt Kvik af den gamle formand, æresmedlemmet C. C. Jensen. Bådeparken er nu oppe på 8 både, 4 stk. 4-åres, 3 stk. 2-åres og 1 4-åres outrigger, de to ældste både er fra 1904 og 1907. I 1932 kom endnu en 4-åres båd til med navnet Nevermind.

Medlemstallet var i 1930 48, heraf 2 kvinder, voksende til 60 medlemmer i 1931 (heraf 3 kvinder). Antallet af passive medlemmer var begge år ca. 70. Dengang, som nu, var det et stadigt arbejde at skaffe nye medlemmer. Følgende blev optaget i avisen i 1930, underskrevet en 'En gammel roer'. Det kan både være en appetitvækker for den kommende sæson og en inspiration for kommende kampagner for nye medlemmer.

### **Ungdom, sundhed og Rosport.**

*Hvad er den største forældreglæde? At se sine børn sunde og raske! Hvordan hjælper man selv til at opnå denne glæde? Ved at lade Deres sønner og døtre blive medlemmer af Faaborg Roklub! Her findes adgang til netop det, ethvert ungt menneske har brug for: Sol og lys, vand, motion og adgang til at dyrke et godt kammeratskab.*

*Kan der tænkes noget bedre, som det at færdes på den spejlblanke fjord og få lov til at bruge alle sine muskler for efter endt rotur at få varmen skyllet bort under bruseren?*

*Eller Langtursroningen? Spørg en langtursroer, og De vil få at vide, at det er det mest vidunderlige, man kan opnå. Tænk Dem selv en søndag morgen tidlig på vej til bådehuset med en rigtig langtursmadkurv (uden spiritus) under armen. I bådehuset samles efterhånden 15-20 kammerater og under skæmt og humør læsses bådene og lægger fra broen.*

*Vi glider ned langs kysten, Røde Kro, Katterød Rev, bugten ved Nab. På Svelmø indtages frokosten og så på hovedet i vandet alle mand. Solbad og muntre lege i den frie natur. I bådene igen og ned langs sanatoriets enemærker, hvor de mange unge patienter med glæde hilser de lange, slanke både med deres solbrunede indhold, der kvitteres med en rask rosang. Det idyllisk beliggende Fjellebroen venter os, og her i Hoffmanns hyggelige krohave har mange sæt roere nydt kaffen og befundet sig brilliant.*

*Er man i arbejdshumør, glider man over og hilser på Korshavns smukke pynt, hvor der findes glimrende badestrand, videre op forbi Munke, Avarnak Bro og fortsætter til den dejlige skovkrog ved Dyreborg, hvor aftenmaden indtages. Er man på turen ved at trættes, får styrmanden harmonikaen frem og trætheden er som blæst bort, og inden lægge lyder en af de mange kvikke sange.*

*Når så aftenen kommer, bådehuset nået, bådene i orden og kroppen skyllet under bruseren, er der lutter enighed om at have tilbragt en herlig søndag.*

*Dette her er kun én af de mange ture, man kan komme med på, der er også flerdagsture, hvor man sover i medbragt telt, men ingen kan komme med på langtur uden at kunne svømme, det er en absolut betingelse.*

*Så er der morgenroningen. Mange ryster på hovedet, når de hører navnet morgenroer, men vær forvisset om, ingen har skade af at ro motionsroning om morgenen, og mange af Faaborg bys borgere burde snarest mulig melde sig ind som morgenroer til gavn for dem selv og roklubben.*

*Har De ingen børn at indmelde, og kan De ikke selv dyrke rosporten, kan De støtte klubben ved at melde Dem som passiv roer. (Kontingent 3 kr. årligt).*

*Enhver ung mand og kvinde, der ønsker at få et sundt legeme og opnå det gode kammeratskab, bør melde sig til rosportens fane, men kom med fra begyndelsen. Faaborg Roklub hejser standeren skærtorsdag kl. 14 (1929) og går ind i den 30. sæson, lad os håbe, der den dag er mange nye medlemmer at byde velkommen.*  
**En gammel Roer.**

Der går mange grufulde historier om kanindåb i ældre tider, hvordan de nye roere (kaninerne) blev mishandlet på det grusomste, hvorefter de blev smidt brutalt i fjorden. Følgende beretning fra 1929 viser, at dette er ikke hele sandheden, en kaninfest kunne godt foregå helt civiliseret.

### **Faaborg Roklubs Kaninfest**

*I går formede sig som en hel folkefest. Kl. 1 stak alle bådene, bemandede med kaniner, i søen og tog kurs mod Dyreborg, hvortil de ældre roere samt en del gæster senere ankom med 'Dania'. Efter et lille hvil på ca. 1 time, der benyttedes til kaffedrikning, badning m.m. stilledes op i to rækker, kaniner på den ene side, ældre roere på den anden, mens en mængde tilskuere fyldte stranden udenom.*

*I formandens fraværelse talte kassereren (klubbens senere formand købmand Aage Jensen) til kaninerne, idet han bød dem velkommen i roernes rækker og fortalte dem lidt om rosporten og om roernes liv, mindede dem om at vise respekt for standeren, ærbødighed for flaget, og at overholde kammeratskabets love.*

*Efter et leve for rosporten og Faaborg Roklub sang alle 'Der er et yndigt land'.*

*Medens sidste vers blev sunget dukkede havets behersker 'Kong Neptun' med følge frem bag en pynt.*

*Med værdige skridt skred Kong Neptun, pragtfuldt udstyret i oliekatte og sydvest, med treforken i hånden og krone på hovedet, godt behængt med tang, ind mellem roernes rækker, hvor han med oprakt hånd påbød tavshed og med hul røst udtalte et 'Hil være jer – I vordende havgasser'! Derefter holdt han en med*

*vittigheder (adskillige vandede) fyldt tale, anbefalede de nye roere at opføre sig ordentligt på vandet, sådan at der kunne herske fred mellem hans rige og roklubben; han beklagede sig over, at nogle af roerne fangede for mange 'Ugler' og derved ramte hans børn i hovedet, ligesom han mindede dem om at holde deres træning, da han ellers ville holde igen på deres både ved kaproningerne.*

*Da Kong Neptun havde talt, trådte hans 'vandbærere' frem med en vældig vandkande, og så blev samtlige kaniner, under hyl og jubel, vandede. Kong Neptun strakte hånden ud og råbte til dem alle 'Bliv Roer' og så skred han tilbage til vandet, hvorfra han var kommet.*

*Boghandler Chr. Rasmussen, der med sit udmærkede højtaleranlæg havde forlystet roerne og badegæsterne, tog en del plader af festen, billederne er i dag udstillet i vinduerne.*

*Efter dåbshandlingen begav alle sig til den store plads i skoven, hvor der var ringridning (på kosteskæft), sækkevæddeløb, trebensløb, æggevæddeløb, tovtrækning, 100 m løb mm. Det var alt i alt en udmærket dag, som sikkert vil blive gentaget til næste år. Tirsdag aften kl. 8 holder klubben St. Hans-fest i bådehuset med fælles kaffebord og dans.*